

Tennant, Aubrey Edward
Guardsman
Governor General's Foot Guards
21st Armoured Regiment
K15793



Aubrey Tennant is een geboren en getogen zoon van Vancouver, BC. Hij is de oudste van drie kinderen, geboren op 13 augustus 1906 als zoon van Albert (Bert) Tennant, een Olympiër uit 1924, en zijn vrouw, Edna May Amos. Hij heeft een zus genaamd Margaret Joyce, en zijn jongere broer Alfred Clare sterft in 1920 op vierjarige leeftijd. De familie is lid van de Church of England.



In 1942, op 7 oktober trouwt hij met zijn jarenlange vriendin, Nancy Hunter Scouse. Ze zijn slechts korte tijd samen, voordat hij naar het buitenland wordt uitgezonden.

Aubrey en Nancy op het strand.

Aubrey wordt beschreven als een goed ontwikkelde man met lichtbruine ogen en bruin haar. Hij is een populaire en bekende ster uit het Vancouver Lacrosse en Rugby Team en reist met het New Westminster Salmonbelly Lacrosse Team tijdens de Mann Cup-serie van 1934. Hij werkt bij Spaldings and Mainland Transfer als vrachtagent voor het bedrijf.

In oktober 1942 meldt hij zich aan bij de Royal Canadian Army Anti-Aircraft Division, maar wordt later overgeplaatst naar de Canadian Armoured Corp (CAC) om sneller overzee te kunnen gaan. Na het afronden van zijn opleiding tot CAC-operator in Camp Borden op 5 mei 1944, wordt hij overzee ingezet en treedt hij toe tot de Gouverneur-Generaal Foot Guards voor dienst in België en Nederland.



Aubrey.

In februari 1945 neemt Guardsman Tennant deel aan Operatie Blockbuster, de laatste fase in de strijd om het Rijnland. Een eenheid van 'Smith Force', de Gouverneur-Generaal Foot Guards, is een gepantserde divisie van 'Tiger' onder Brigadier R.W. Moncel.

Op 26 februari 1945 komt Aubrey om het leven in actie op de 'High Ground', ten noordoosten van Udem, Duitsland, als een van de vele mannen die die dag hun leven geven.

Hij wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, en wordt later herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf **VIII. B. 4.**

Inscriptie op zijn graf:

" To live in the hearts of those we love is not to die. "

Na de dood van haar man schrijft zijn vrouw een brief aan Gouverneur-Generaal A.E. Walford, adjudant-generaal in Ottawa. Ze verklaart:

'Hoewel Canada het nog niet weet, verloor het een van haar meest loyale en trouwe burgers toen hij stierf. Niemand was gewetensvoller en oprechter dan hij. Geen enkele taak zou ooit door hem worden geschuwd en alle bevelen werden naar zijn beste vermogen uitgevoerd met alles wat hij in zich had. Daar ben ik terecht trots op.

'Van zijn dood kan ik alleen maar diep en oneindig verdriet voelen.'

Agnes (Nancy) Tennant

Nancy Tennant heeft altijd gewaardeerd hoe belangrijk het voor het Nederlandse volk is om onze, in Nederland begraven Canadese soldaten te eren en te respecteren. In 1962 maakte ze een reis naar Nederland om het graf van haar man te bezoeken. Ze ontmoette en verbleef bij de Nederlandse familie die voor het graf zorgt en is eeuwig dankbaar.

Levensverhaal: Vicki Scouse-Kosterewa, nicht van Aubrey Tennant.



Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces to Graves, met dank aan Vicki Scouse-Kosterewa.



Het graf als de begraafplaats wordt aangelegd.

Aubrey Tennant werd gedood in de strijd in Duitsland, luidden de krantenkoppen:

"Aub Tennan oorlogsslachtoffer"

'Merkt op dat een atleet uit Vancouver is gedood tijdens gevechten in het buitenland.'

En passend 'The last Goal'.

Noted Vancouver Athlete Killed

TENNANT—In loving memory
of my very dear husband,
Gdsm. Aubrey Edward Tennant,
21st C.A.R. (G.G.F.G.), killed in
action at Udem, Germany, Feb. 26,
1945. And in memory of his friend,
Cpl. Hugh Edgar (M.M.), who also
gave his life in action in Germany.
We think of his sayings and treasure
his smile.
We know he's not lost, only gone
for awhile.
We keep in our memory the love of
the past
For deep in our heart, it was planted
to last.
—Nancy Scouse Tennant.

TENNANT—In loving memory of
our brother-in-law and uncle,
Gdsma. Aubrey E. Tennant, killed in
action overseas with the 21st C.A.R.,
February 26, 1945.
There is a link death can not sever:
Love and remembrance last forever.
—Ever remembered by Hugh, Ella,
Gail and Lynne.

Aub Tennant War Casualty

Guardman Aubrey "Aub" Tennant, one of Vancouver's first boxla players and a star on the local gridiron, has been killed in action overseas according to word received by his brother-in-law, Hughie Scouse.

Aub, who worked for Spaldings and Mainland Transfer before joining the Army in 1942, played lacrosse when the boxed game was first introduced here in the early '30's, performing for Maple Leafs, St. Helen's, Richmond and Salmonbellies.

He played for the Army team at Centre Park in the summer of 1943, the last time he was seen on a local sports field before going overseas in the spring of 1944.

He started his grid career with Hyacks and Native Sons and then played for VAC in the Big Four.

He was the son of Bert Tennant, one of Vancouver's leading sports officials for many years, who died a few years ago.

Canadians Bore Brunt Of Offensive

(By Canadian Press)

PARIS, March 17. — Operations by the 1st Canadian Army during Gen. Crerar's advance from the Maas to the Rhine were made over "appalling ground conditions" of flood and mud.

A special Allied supreme headquarters release commented on the 21st Army group's recent operations.

Troops of the Canadian Army—dubbed "water rats" by those who saw them sloshing into action aboard amphibious craft such as "ducks" and "buffaloes," or wading through the muck sometimes waist-deep—advanced through territory where "mud and widespread flooding prevented a movement of normal tracked and wheeled vehicles off the roads."

ROADS BROKE UP.

Roads and tracks, too, were soon broken up by the armored advance. Only use of "large numbers of latest types of amphibious vehicles" enabled Crerar's men to maintain the momentum of their offensive.

Because a U.S. 9th Army advance, originally planned to jump off shortly after the British-Canadian thrust, was delayed when the Germans crashed the



LAST GOAL—Aub Tennant, local lacrosse and Canadian grid star, who was reported killed in action with the Canadian Army, February 26. (See story below).



Records

*In action plus
Affidavit*



A. E. WALFORD
Major - General
Adjutant - General

APR 26 1945

7625 Osler Ave.,
Vancouver,
B.C.

April 20, 1945.

To Major-General A. E. Walford,
Adjutant-General,
Ottawa.

A. E. WALFORD
Major - General
Adjutant - General

APR 26 1945

Dear Sir:

This is to acknowledge receipt of your letter expressing sympathy regarding the death of my husband, Gdsm. Aubrey Edward Tennant, K15793, killed in action on Feb. 26, 1945.

Although Canada does not know it yet, she lost one of her most loyal and faithful citizens when he died. There was no one more conscientious and sincere than he. No duty would ever be shirked by him and all commands carried out to the best of his ability with everything

11

he had in him. Of that, I am
justly proud. Of his death, I can
still only feel deep & infinite sorrow.

You assured me that any
additional information received by
your office would be sent on
to me. If you would please let
me have even the smallest details
I would appreciate it deeply as it
means so much to me.

I wonder if you could
supply me with the name of the
Padre of that regiment, as I
wish, very sincerely, to write to
him. My husband's regiment
was the 21st Cdn. Armd. Regt.
(Governor-General's Foot Guards) and
his officer commanding was
Lt. Col. E. M. Smith.

Yours truly,

(Mrs.) Agnes H. Tennant.

